

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. NGUYỄN THẾ THẮNG (*)

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân; đồng thời, Người luôn có những chỉ dẫn đạo đức cụ thể đối với mỗi ngành, mỗi giới và mỗi tầng lớp nhân dân phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, từ những chỉ dẫn của Người cần xác định những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp yêu cầu thực tiễn và phải tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đó để trở thành những cán bộ, đảng viên chân chính, cách mạng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khóa: Cán bộ, đảng viên; chuẩn mực đạo đức cách mạng; tư tưởng Hồ Chí Minh.

Abstract: President Ho Chi Minh always affirmed that revolutionaries must have ethics, with no morality, even talented ones cannot lead the people; At the same time, he always has specific ethical guidelines for each sector, each gender and each class to be in line with each stage of the revolution. In the current renovation, from his instructions, it is necessary to determine the ethical standards of cadres and party members in accordance with practical requirements and to train them to meet the standard in order to become true cadres, Party members to implement the cause of building and defending the Fatherland with the entire Party and people.

Keywords: cadres, Party member; ethical revolutionary standards; Ho Chi Minh's ideology.

Ngày nhận bài: 15/01/2018 Ngày biên tập: 18/4/2018 Ngày duyệt đăng: 08/5/2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân"⁽¹⁾. Đối với mỗi tầng lớp nhân dân, mỗi giới, mỗi ngành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có những chỉ dẫn đạo đức cụ thể, phù hợp với mỗi giai đoạn cách mạng. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, từ những chỉ dẫn của Người, cần xác định những chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên phù hợp thực tiễn; đồng thời phải tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra và làm gương.

1. Trung với nước, với Đảng, hiếu với dân, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu

Với toàn thể nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phân tích: "Ngày xưa trung là trung

với vua. Hiếu là hiếu với cha mẹ mình thôi. Ngày nay, nước ta là Dân chủ Cộng hoà... Trung là trung với Tổ quốc, hiếu là hiếu với nhân dân; ta thương cha mẹ ta, mà còn phải thương cha mẹ người, phải cho mọi người đều biết thương cha mẹ"⁽²⁾. Cán bộ, đảng viên trước hết là công dân, đương nhiên phải trung thành với Tổ quốc, song, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh phải trung với Đảng, hiếu với dân.

Người chỉ rõ: "Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc"⁽³⁾. Từ đó Người khẳng định: đạo đức cách mạng là: "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội"⁽⁴⁾.

(*) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
khu vực I

Một nguyên nhân của tình trạng “giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng” đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chỉ ra, đó là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng và lăng phí. Để khắc phục nguyên nhân đó, một trong các giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức và giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu bằng cách học và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chật chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng”⁽⁵⁾.

Trung với nước, với Đảng, hiếu với dân, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu là chuẩn mực đạo đức có giá trị bao trùm, quyết định việc hình thành những phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

2. Cần, kiệm, liêm, chính

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định cần, kiệm, liêm, chính là những phẩm chất quý giá của mỗi con người và cả một dân tộc. Mỗi người dân đều thực hiện nhưng cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước cần, kiệm, liêm, chính thì đất nước sẽ thịnh vượng và phát triển một cách bền vững. Người khẳng định: “Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc. Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người”⁽⁶⁾.

Trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 178 lần nói về hai chữ cần, kiệm với nội dung giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, như cần có nghĩa là trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu đều phải biết thực hiện một cách bền bỉ, dẻo dai, có kế hoạch, có sáng tạo để có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Còn kiệm, không phải là keo kiệt, bủn xỉn, coi đồng tiền bằng cái nống. Mà kiệm là biết chi tiêu một cách khoa học nhất. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không tiêu. Khi có việc đáng làm, việc

ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù tốn bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm. Hơn nữa, là cán bộ, đảng viên thì không chỉ biết tiết kiệm tiền của, thời gian của riêng mình, mà còn phải biết tiết kiệm tiền của, thời gian, nhân tài, vật lực của Nhà nước, của nhân dân. Tiết kiệm để tái đầu tư cho sản xuất, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Liêm là trong sạch, không tham lam”⁽⁷⁾. Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên đều là bất liêm. Người cán bộ, cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút, hoặc trộm của công làm của tư. Dìm người giỏi để giữ địa vị và danh tiếng của mình là ăn trộm địa vị. Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám làm là tham của sợ khó khăn. Gặp giặc mà rút ra, không dám đánh là tham sống sợ chết. Những việc làm đó đều trái với chữ Liêm. Do bất liêm mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp. “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì”⁽⁸⁾. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có vùng cấm nào trong việc trừng trị “giặc nội xâm” là tham ô, lăng phí, quan liêu.

Chính là: không tà, ngay thẳng, đúng đắn, không nịnh hót trên, không nạt nộ dưới. Phải để công việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà. Việc đúng dù nhỏ cũng làm. Thấy sai, dù nhỏ cũng tránh. Dám đấu tranh với những sai trái. Dám ủng hộ cái đúng, cái mới.

3. Nhân, nghĩa, trí, dũng, tín

Nói chuyện trong buổi Lễ bế mạc Lớp bồi túc cán bộ quân sự Trung ương của Quân đội tổ chức tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng... Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây: nhân - nghĩa - trí - dũng - tín”⁽⁹⁾. Trong tác phẩm *Sửa đổi lối làm việc*, Người chỉ rõ: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng

thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, tín”⁽¹⁰⁾.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền. Những người đã không ham, không e, không sợ gì thì việc gì là việc phải họ đều làm được.

Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phải thi làm, thấy việc phải thi nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn.

Trí vì không có việc tư túi nó làm mù quáng, cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, để phòng người gian.

Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

Tín là nói cái gì phải cho tin, nói và làm cho nhất trí, làm thế nào cho dân tin ở mình.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với cần, kiệm, liêm, chính, thì nhân, nghĩa, trí, dũng, tín là chuẩn mực đạo đức cách mạng không thể thiếu của cán bộ, đảng viên. Chính Người đã gương mẫu thực hiện những phẩm chất đó trước tiên và đạt đến tầm “Một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Người tiêu biểu nhất cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam và kết tinh những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc ta”⁽¹¹⁾.

4. Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư

Trong *Thư gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc*, tháng 2/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khuyên các cán bộ tư pháp rằng: các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương

“phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo. Người cũng thường khuyên cán bộ, đảng viên cần “vị công vong tư”, “dĩ công vi thượng”.

“Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” nghĩa là đặt việc công lên trên hết. Phụng sự việc công, tuân thủ pháp luật, hoàn toàn vì lợi ích chung, công tâm trong giải quyết công việc, không vì bất cứ một lợi ích riêng tư nào. Phẩm chất này không chỉ cần với cán bộ tư pháp, mà trong điều kiện Đảng cầm quyền, mọi đảng viên đều thực hiện “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” thì công việc của Đảng, Nhà nước mới thật sự là vì nhân dân, Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đặc biệt với đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Bất kỳ bao giờ, bất kỳ việc gì, đều phải tính đến lợi ích chung của Đảng, phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết, việc của cá nhân và lợi ích của cá nhân phải để lại sau. Đó là nguyên tắc tối cao của Đảng. Mỗi một đảng viên phải ghi chấn điều đó. Chúng ta gọi nó là Đảng tính”⁽¹²⁾.

5. Trung thực, đoàn kết, kỷ luật, nêu gương

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ, đảng viên cần trung thực. Trung thành, thẳng thắn với Đảng, với nhân dân là đạo đức cốt yếu của mỗi người cách mạng. Trái lại, giấu giếm sai lầm tức là đối trá với Đảng, với nhân dân, là trái với đạo đức cách mạng. Có hoạt động thì khó tránh khỏi sai lầm, hoặc nhiều hoặc ít. Khi đã phạm sai lầm thì nên nhận một cách thẳng thắn trước Đảng, trước nhân dân, để Đảng và nhân dân giúp cho mình sửa chữa.

Trung thành, thẳng thắn là lập trường vững vàng, tin tưởng sâu sắc, vì đã trung thành, thẳng thắn thì bao giờ cũng đặt lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Vì Đảng, vì cách mạng, vì dân mà ra sức phấn đấu, dù phải hy sinh cả tính mệnh của mình cũng vui lòng.

Về đoàn kết, Người khuyên đảng viên: phải bồi dưỡng tinh thần tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Đảng phải có kỷ luật chặt chẽ mới có sức mạnh. Thực thi kỷ luật Đảng thật nghiêm minh mới có thể răn đe được cán bộ, đảng viên tránh mắc phải sai lầm, khuyết điểm.

Đoàn kết nhất trí: đoàn kết là sức mạnh, làthen chốt của thành công. Đảng ta là một

đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác - Lê nin. Tất cả cán bộ và đảng viên phải đặt quyền lợi của Đảng, của giai cấp và của nhân dân lên trên hết, cao hơn hết. "Đảng ta là một Đảng lãnh đạo. Tất cả cán bộ và đảng viên dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau, cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao cho"⁽¹³⁾.

Đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng noi theo.

6. Khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản

Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên cán bộ, đảng viên: trong lúc tiến tới thì chúng ta phải trau dồi đạo đức cách mạng, trước hết là đức khiêm tốn. Càng cao, càng giỏi, càng khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến bộ. Phải luôn nhớ câu nói: "Phải học thêm, phải học mãi". Tự mãn, tự túc là bó mình lại, không cho mình tiến bộ thêm. Có người chỉ nghe lỏm, chỉ biết đôi chút mà đã vênh váo, tự cho mình là hiểu biết nhất trong thiên hạ. Thế là dại. Hiểu biết là một vấn đề khoa học, không có gì đáng kiêu ngạo. Trái lại, càng hiểu biết, thì càng phải khiêm tốn.

Lênin dạy chúng ta giản đơn và khiêm tốn, trong sạch và chính trực. Khiêm tốn là một phẩm chất đạo đức mà người cách mạng phải luôn luôn trau dồi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng.

Trong cuộc sống và con đường hoạt động cách mạng không phải lúc nào cũng bằng phẳng thẳng tắp, mà luôn là những con đường gập ghềnh, gian khó. Nên "có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả

tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng"⁽¹⁴⁾.

Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho những thế hệ sau học tập. Đã có biết bao cán bộ, đảng viên, nhân dân ta học tập làm theo tấm gương đạo đức cách mạng đó thì mới có thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

7. Tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, học tập suốt đời

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: chúng ta phải thật thà tự phê bình và phê bình để đoàn kết chặt chẽ và tiến bộ mãi.

Mỗi cán bộ, đảng viên hàng ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ mạnh khoẻ vô cùng.

Chỉ có đảng chân chính, cách mạng và chính quyền thật dân chủ mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoan nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa. Do tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên mà chúng ta đoàn kết càng chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ không ngừng, càng chắc chắn thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Muốn thành người xã hội chủ nghĩa, phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, phải chống chủ nghĩa cá nhân. Muốn thành người cách mạng, thành người cộng sản chân chính thì phải chống chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân như vi trùng sinh ra nhiều bệnh khác: sợ khó, sợ khổ; tự do chủ nghĩa; vui thì làm, không vui thì không làm, thích thì làm, không thích không làm. Phải đề cao tính tổ chức, đề cao kỷ luật. Chống chủ nghĩa ba phải; trái phải, phải dứt khoát, phải rõ ràng, không được nể nang. Cần đảm bảo vệ chính nghĩa, dũng cảm tự phê bình và phê bình. Xác định toàn tâm toàn ý, 100% phục vụ

nhân dân. Có thể mới khắc phục được khuyết điểm, phát huy được ưu điểm. Còn so sánh địa vị, còn suy bì hưởng thụ thì chỉ có 50% phục vụ nhân dân, còn 50% là phục vụ cá nhân mình. Còn chủ nghĩa cá nhân là còn có địch ở bên trong, địch ở trong con người mình. Kẻ địch ấy lại không thể lấy súng bắn vào được. Phải ra sức phấn đấu rèn luyện tư tưởng mới khắc phục được nó. Ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân phát triển là ngăn chặn nguy cơ với một đảng cầm quyền. Đánh thắng chủ nghĩa cá nhân mới có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội thành công.

Về việc học tập suốt đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. Bản thân Người luôn gương mẫu: "Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau"⁽¹⁵⁾.

Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư, tự lợi, tự kiêu tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường. Phải chống tham ô, lăng phí.

Hiện nay, để góp phần vào việc đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thì một giải pháp quan trọng là: đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, học tập suốt đời theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

8. Có tinh thần quốc tế trong sáng

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người dành cho dân tộc Việt Nam, đồng thời hướng về giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Người không những là một nhà yêu nước vĩ đại, mà còn là một nhà lãnh đạo trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ XX. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm bảo vệ sự đoàn kết

quốc tế, vì sự nghiệp to lớn của cách mạng Việt Nam, vì nghĩa vụ cao cả đối với cách mạng thế giới. Người hết lòng góp sức vào việc khôi phục và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và giữa các Đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản một cách có lý, có tình. Người luôn cố gắng xây dựng, củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đảng chúng tôi luôn luôn giáo dục cho cán bộ, đảng viên và cho quần chúng nhân dân lòng yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản"⁽¹⁶⁾.

Thực hiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền cái gốc con người chân chính của mỗi cán bộ, đảng viên để có thể vững vàng tham gia đến cùng vào sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân ta, đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới, như điều Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.

Ghi chú:

(1),(9),(10) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H.2011, tr.292, tr.259, tr.291.

(2),(6),(7),(8),(12) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H.2011, tr.126, tr.117, tr.126, tr.127, tr.290.

(3), (5),(14) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 11, Nxb CTQG, H.2011, tr.603, tr.609, tr.602.

(4) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 14, Nxb CTQG, H.2011, tr.435.

(11) Trường Chinh: Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Nxb Sự thật, H.1975, tr.65.

(13) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H.2011, tr.186.

(15) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 13, Nxb CTQG, H.2011, tr.273.

(16) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 15, Nxb CTQG, H.2011, tr.396.